

## Samen buiten leren



® toos koopmans

Het is lente! Tijd om weer lekker naar buiten te gaan. Frisse plannen te bedenken en van start te gaan met nieuwe projecten. Zo ook bij Ondernemend Onderwijs!

In de afgelopen weken zijn we alvast zachtjes aan de slag gegaan rondom het project **Samen Buiten leren** in samenwerking met basisschool de Kruisboelijn in Den Bosch en Stichting de Buitenschool. En ook hier begint de lente-energie te stromen.

We nemen je graag mee in het proces van de afgelopen weken. Een nieuw project, een nieuwe werkvloer, een nieuw team.

Begin maart begonnen we met elkaar aan het project. Samen Buiten Leren, de wijk als kans om tot leren te komen. We verkenden met elkaar de kaders waarbinnen we de eerste stappen zetten. Het kennismaken met de leerkrachten en de kinderen, op zoek naar de Buiten-kansen tijdens de workshopmomenten binnen het reguliere aanbod, aan de slag met groep 3 (het schetsen en bouwen een stukje van een tijdmachine binnen het thema stad van de toekomst) en natuurlijk het maken van plannen voor buitenactiviteiten met groep 1,2 en 3.



Ook het in beeld krijgen van de wijk waarin de school staat is een belangrijk punt waar we ons de komende tijd op gaan richten. Niks zo mooi om die wijk juist ook vanuit kinderoogen te mogen zien! Wat maakt de wijk fijn om in te wonen? In een wijk is enorm veel te ontdekken, te zien en te beleven. Er wonen allerlei verschillende mensen bij elkaar. Er zijn speeltuintjes, winkels en bomen, straten en heel veel verschillende huizen. Maar wie wonen daar eigenlijk?

Wat is je favoriete speelplek? Waar vind je het hoogste gebouw? In welke winkel doe jij vaak boodschappen? Is er misschien een winkel waar je nog nooit bent geweest? Waar staat de dikste boom? Waar vind je veel madeliefjes in het gras? Waar kom je dieren tegen? Hoeveel lantaarnpalen staan er eigenlijk in jouw straat? Wie zou de oudste bewoner van de wijk zijn? Hoeveel verschillende brievenbussen vind je in de wandeling van school naar huis? Zomaar een berg vragen die je kinderen zou kunnen stellen. En er zijn er natuurlijk nog veel meer!

Om op al deze vragen antwoord te krijgen bedachten we ook **De Wonderlijke Wijk-postbus**. Een trigger om kinderen aan het denken te zetten over hun wijk en interactie met de wijk in gang te zetten. Zodra deze in gebruik wordt genomen vertellen we daar meer over.

Een hoop te doen en te beleven daar in de Kruiskamp en op de Kruisboelijn. Dat hebben we allang gezien. Fijn dat het project begonnen is. Het zoemt! We zijn heel benieuwd naar wat de komende maand ons gaat brengen. Volgende keer meer nieuws uit de wonderlijke wijk.

Met groet,

Het Samen Buiten leren team  
Maart 2019

\* [link naar artikel over dit project in Den Bosch. Nieuws.nl](#)