

In de schoen(en) van..... Sander van Roy



Wie past deze schoen?

'Mijn naam is Sander van Roy en ik werk als docent biologie, coördinator onderwijs, coördinator internationale projecten en stagebegeleider op de Sancta Maria Mavo. Ik woon in Sprang-Capelle met mijn vrouw en mijn dochter.'



Sander van Roy in een van de mooi verbouwde klaslokalen

Wat zei je vroeger dat je later wilde worden?

'Ik wilde altijd boswachter worden. Ik heb altijd het liefst buiten rond gesjouwd in de modder en met vieze beestjes. Later wilde ik wildlife gaan doen, maar kwam ik erachter dat dat niet kon. Dus dan maar met vieze beestjes in de klas staan!'

Hoe verliep jouw loopbaan?

'Ik heb in mijn vrije tijd altijd met jeugdclubs gewerkt en ben vaak op vakantie gegaan als begeleider van jeugdclubs. Zo kwam ik er steeds meer achter hoe de puberteit werkt en dat daar toch wel een hoop moois te winnen valt.' Toen kwam ik op een feestje een oude bekende tegen, die wist dat ik altijd met jeugd had gewerkt en ooit iets met biologie gestudeerd had, maar het niet had afgemaakt. Die vroeg me: 'Lijkt het je dan niet leuk om als biologieleraar aan de gang te gaan?' 'Ja, da's best wel leuk', zei ik toen. Niet wetende dat hij me twee dagen later zou opbellen met de boodschap dat hij een baan voor me had! Want het bleek dat die familievriend dat jaar nog, hier op de Sancta Maria Mavo directeur werd.' 'Zo ben ik begonnen als biologiedocent op de Sancta Maria Mavo.'

Zou je jezelf omschrijven als een ondernemend type?

'Ja, omdat ik vind dat ondernemendheid gaat over keuzes maken, dingen proberen en zelf actie ondernemen. En ik denk dat ik dat van nature in me heb en dat ik ook bewezen heb dat ik dat doe.'

Als je een dier zou zijn, welk dier zou je dan willen zijn?

'Dan moet ik natuurlijk eigenlijk een of ander smerig beestje noemen, maar doe mij maar een zwarte poema. Hij wordt niet zo vaak gezien, oftewel het is er niet eentje die vol op je lens springt en zomaar door iedereen wordt waargenomen. Maar stiekem speelt hij op de achtergrond een belangrijke rol en zorgt hij ervoor dat alles een beetje in evenwicht blijft.'

Wat zou je later willen worden?

'Ik zou wel een eigen school willen hebben. Ik noem het géén schooldirecteur, want als dat betekent dat ik geen les mag geven of met leerlingen in contact kom, dan wil ik dat niet. Maar ik zou wel een eigen school willen, zodat ik nog meer op mijn eigen manier alles uit de leerlingen kan halen, waarvan ze zelf niet weten dat het erin zit.'

Wie meer wil weten over Sander van Roy en zijn onderwijs aanpak, zie ook zijn [workshop Betekenisvol Leren](#) op onze website.



Sander bij een van de borden die de missie van de Sancta Maria Mavo vertolken

Interview door Bram van Eijndhoven, Den Bosch, 9 december 2019