

In de schoenen van..... Eef Smits

Wie past deze schoen?

Mijn naam is Eef Smits, getrouwd, 65 jaar oud, twee kinderen en vijf kleinkinderen. Al ruim 22 jaar werk ik als regiomanager bij de branchevereniging Techniek Nederland. Techniek Nederland is een organisatie die de belangen van bedrijven behartigt. In mijn rol als regiomanager ondersteun ik lokale besturen, overheden, gemeenten, provincie, geef ik advies aan kleine bedrijven en natuurlijk de verbinding met het onderwijs en dat allemaal op het gebied van techniek.



Ik ben heel fanatiek rondom techniek en het onderwijs, ik geloof hierin. Mijn geloof is dat iedereen geïnteresseerd kan zijn in techniek. Techniek is overal en als we daarvoor open staan, dan zijn er veel leuke dingen te zien en te doen. Het is vooral interessant om te kijken hoe dingen werken en waarom iets op bepaalde manier in elkaar zit. Wij ouderen, en ook vanuit de brancheorganisaties, zijn te veel geneigd om te vertellen hoe het moet. En ik vind dat je anderen juist ruimte moet geven om het zélf te ontdekken. Het respecteren van elkaars competenties is belangrijk. En naar jezelf kijken waarom dingen niet altijd goed verlopen. Als je je verplaatst in de ander, bijvoorbeeld in een leerkracht die techniek toepassen in het onderwijs lastig vindt, dan is het mooi om een goede verbinding te kunnen maken, dan brengt dit beide partijen verder.

Een ander voorbeeld van verbinding met het onderwijs is mijn bestuursfunctie van praktijkschool De Rijzert in Den Bosch.

Als ik zo terugblik, heb ik vaak een leidende rol aangenomen, ook in hobby's. Ik kwam er al vroeg achter dat ik iets bedenken nog leuker vond dan het maken. Ik regel, organiseer en creëer graag. Zo was ik vroeger de jongste volleybal bondsscheidsrechter ooit.

Momenteel tennis ik nog graag bij TV Rosmalen, dit doe ik vooral omdat het een leuke sport is, maar ook om in conditie te blijven. Zeilen is ook een hobby van me, ik heb ook een aantal jaren wedstrijd gezeild. Samen met het thuisfront hebben wij interesse voor kunst, we verzamelen voornamelijk moderne kunst. En mijn liefste hobby/bezigheid is kookboeken verzamelen, koken en daarna natuurlijk genieten van het eten en drinken.



Wat zei je vroeger dat je later wilde worden?

Er zijn verschillende beroepen die vroeger naar voren zijn gekomen. Mijn vader had vroeger een bouwbedrijf, waar ik veel mee naar toe ben geweest. Daardoor kwam architect als één van de beroepen naar voren. Na de havo wilde ik in de scheepsbouw, uiteindelijk ben ik bouwkunde gaan studeren.

Toen mijn dochter de opleiding goud- en zilversmid in Schoonhoven deed, en dat is nu zo'n 12 jaar geleden, realiseerde ik me dat ik daar heel vroeger ook al zelf eens naar gekeken had. In de tijd dat mijn dochter afstudeerde als meester-zilversmid, ben ik betrokken geraakt bij grotere (Europese) evenementen rondom zilversmeden.

Hoe verliep jouw loopbaan?

Nadat ik mijn HTS in Den Bosch had afgerond, ben ik bij een bouwbedrijf gaan werken dat vanuit Noord-Holland een vestiging in België had. Dus elke dag van Den Bosch naar Antwerpen heen en weer. Ik heb totaal 8 jaar gewerkt bij een tweetal bouwbedrijven, in die periode heb ik een opleiding bedrijfskunde erbij gedaan.

Daarna heb ik de overstap gemaakt naar de Kamer van Koophandel. Daar heb ik 12,5 jaar gewerkt als bedrijfsadviseur, waarnemend hoofd-administratie en waar ik ook hoofd-automatisering was. Toen zou ik, na een fusie, verder gaan als hoofd marketing- en productontwikkeling. Ik miste daarin de ruimte voor creativiteit en daarom heb ik de overstap gemaakt naar de Vereniging van Nederlandse Installatiebedrijven, de latere UNETO-VNI, waar ik nu nog steeds werkzaam ben. Twee jaar geleden heeft er een naamsverandering plaatsgevonden en heet de vereniging nu 'Techniek Nederland', een naam die de gehele lading dekt.



Zou je jezelf omschrijven als een ondernemend type?

Ik denk wel dat ik ondernemend ben, maar ik ben geen ondernemer. Onder ondernemendheid versta ik dat je creatief bezig wil zijn, bedenken en creëren. Een ondernemer is iemand die met risico's een bedrijf in stand wil houden. Je ziet soms dat ondernemende mensen die ondernemers zijn vaak afdruipten, omdat dit uiteindelijk niet hun interessegebied is. Ik heb er bewust voor gekozen om dit niet te doen.

Ik vind het leuk om risico's te nemen, dingen bedenken etc., maar uiteindelijk wil ik wel zekerheid hebben in mijn baan. Ik als ondernemend type wil mensen verbinden die geïnteresseerd zijn in dezelfde onderwerpen, oftewel netwerken en daar ligt wel een van mijn interessegebieden. Ook als ondernemend type denk ik wel dat ik heel eigenwijs ben en dat heeft me ook gebracht waar ik nu sta.

Als je een dier zou zijn, welk dier zou je dan willen zijn?

Dit vind ik een hele moeilijke vraag. Ik heb namelijk weinig met dieren en ben voor veel dieren bang. Een dier waar ik toch wel veel mee heb is een eekhoorn. De reden daarvan weet ik niet precies, het kan ook zo zijn, omdat het vroeger op mijn kinderbestek stond. Ook heeft het een symbolische betekenis. Steeds nadat een eekhoorn de weg voor mijn neus over had gestoken, gebeurde er binnen de familiekring een verdrietige gebeurtenis. Ik kan dit zien als een zieligs, het kan toeval zijn, maar heeft ook zo kunnen zijn. Ik kan het ook omdraaien, want eekhoorns zijn leuke beesten en kunnen daar niks aan doen.



Wat zou je later willen worden?

Ik hoop over 10 jaar nog steeds bezig te zijn met netwerken en creëren. Daarnaast wil ik dan veel meer tijd besteden aan schilderen en koken, het creëren van lekkere maaltijden. Ook wil ik vaker tennissen of varen. 10 jaar; dat zijn 3650 dagen verder en ik wil kijken wat ik allemaal in die dagen kan doen, vooral genieten. De eerste dag is net zo belangrijk als de laatste. In begin maart 2021 ga ik waarschijnlijk met pensioen. Ik denk dat niets doen een van de grootste uitdagingen is op dat moment. Ik vind het gek om niet meer te hoeven werken, terwijl anderen dat wel doen. Ik ga het ervaren. Ik ben nog met verschillende organisaties en besturen in gesprek om daar toch mijn steentje bij te kunnen dragen met leuke ideeën. Daar geniet ik ook van!

November 2020, Eef Smits in gesprek met Dorieke Houthuijzen en Mandy van Wanrooij van Ondernemend Onderwijs 'SH



Het fotograferen van vuurtorens is ook een van de hobby's van Eef