

## Vrouwenhaat of misogynie

### *Hoog tijd voor een nieuwe feministische golf*

Alweer een aantal maanden geleden noemde Camille Smits, een van onze studentmedewerkers, vrouwenhaat als mogelijk onderwerp voor een blog. Ik heb er toen geen aandacht aan besteed, maar een paar weken geleden stond in de Volkskrant dat er per jaar in Nederland 40 vrouwen worden vermoord door hun partner of vriend.

Ook rond die tijd noemde Maite van de Wiel, lid van ons kernteam, dat ze graag nog een keer wat wilde schrijven over emancipatie. Dit moet ergens geweest zijn rond internationale vrouwendag op 8 maart.



Dat het onderwerp aandacht verdiend, blijkt ook uit de moord op 3 maart op Sarah Everard in Engeland. Ze liep 's avonds na een bezoek aan haar vriendin alleen naar huis, maar kwam daar helaas nooit aan. In de praatprogramma's ook in Nederland komt vervolgens een schrikbarend beeld naar voren waaruit blijkt dat elke vrouw in Nederland, zeker 's avonds, constant op haar hoede is en strategieën toepast voor haar veiligheid. Als het niet lukt om samen met iemand anders naar huis te fietsen of lopen, dan past ze trucjes toe. Door bijvoorbeeld stoer en breed te lopen, luidruchtig te zijn, te doen alsof je met iemand aan het bellen bent, bij een onbekend groepje aansluiten, pas naar de eigen voordeur gaan als je zeker weet dat er niemand op je let, enzovoort.

Even een stukje historie. Eind negentiende en begin van de twintigste eeuw hebben vooral vrouwen (suffragettes) gestreden voor het verwerven van gelijke rechten, waaronder het vrouwenkiesrecht (eerste feministische golf). Voor die tijd werden vrouwen niet in staat geacht een rationele keuze te maken. Op 28 september 1919 werd de wet van kracht in Nederland met algemeen kiesrecht voor mannen en vrouwen. Op 15 mei 1920 bracht de eerste vrouw in Nederland haar stem uit.

Tot eind vijftiger jaren van de vorige eeuw moesten vrouwen stoppen met werken wanneer ze gingen trouwen. Het is nu bijna niet meer te geloven, maar wel echt waar. In de jaren zestig en zeventig hebben de vrouwen (Dolle Mina's) onder andere gestreden voor abortus en baas in eigen buik. Dit staat ook wel bekend als de tweede feministische golf. De derde golf in de jaren negentig sla ik voor het gemak maar even over. Het lijkt erop dat de vrouwen de klus geklaard hebben, maar niets is minder waar. Nog steeds verdienen vrouwen minder voor hetzelfde werk dan mannen<sup>1</sup>. En nog steeds bestaan besturen en raad van commissarissen voornamelijk uit mannenbolwerken, ondanks enige vooruitgang de afgelopen jaren.<sup>2</sup> Ook de Me Too beweging en Black Lives Matters tonen aan dat er nog veel werk verzet moet worden. En verder is er nog veel werk aan de winkel in veel islamitische landen of verschillende opvoedingsculturen, ook in Nederland.

Het is hoog tijd voor een nieuwe feministische golf en wel om verschillenden redenen. De eerste is simpel, het werk is nog lang niet af. Zie bovenstaande opmerkingen. En doordat we al weer een stuk of dertig jaar voorbij de derde golf zijn, hebben hele generaties nieuwe vrouwen wel kunnen genieten van de verworvenheden, maar er nooit echt voor hoeven te vechten. En er zijn altijd tegenbewegingen die willen dat de vrouw zich weer meer naar de achtergrond gaat begeven. Of partijen die abortus weer willen verbieden. Denk aan de vrouwen die lastig gevallen worden bij abortusklinieken. Denk ook aan Turkije dat zich in maart terugtrekt uit het Istanbul-verdrag, dat geweld tegen vrouwen bestrijdt. Terwijl het land in 2011 een van de eerste ondertekenaars was van dit verdrag.

Ook een hele groep nieuwe Nederlanders uit andere landen en culturen hebben weinig of niets van de eerste, tweede en derde feministische golf meegekregen. Ze hebben de eigen cultuur met eigen

<sup>1</sup> [De loonkloof in Nederland - Women Inc](#)

<sup>2</sup> Opnieuw forse stijging vrouwelijke bestuurders | TIAS

waarden en normen meegenomen en bekijken vanuit dat perspectief de situatie. Ook zij lijken gebaat bij een nieuwe strijd voor gelijkheid tussen de geslachten. Denk alleen maar aan wat Lale Gül is overkomen met haar boek: Ik wil leven<sup>3</sup>. Of denk aan het etnisch profileren van de belastingdienst bij de kindertoeslagenaffaire.

Maar ook de mannen hebben veel te winnen bij een nieuwe emancipatiegolf. Denk alleen al aan het geboorteverlof. Tot voor kort had de Nederlandse man recht op 2 of 3 dagen verlof. Vanaf 1 juli 2020 kan de partner gebruik maken van aanvullend geboorteverlof tot maximaal 5 weken, binnen 6 maanden op te nemen. Of veel mannen hier al gebruik van maken, weet ik niet.

En eerlijk gezegd is feminisme ook iets dat mannen en vrouwen samen vorm moeten geven. Beide geslachten hebben er voordeel bij om een en ander goed te regelen. Na eten en drinken is veiligheid voor elke vrouw en man van het grootste belang. Als voorbeeld een grafiek over ongewenst gedrag op het werk (emancipatiemonitor 2020<sup>4</sup>).

### Ongewenst gedrag op het werk



In het algemeen is er meer geweld door en tegen mannen (blauw), maar bij vrouwen (rood) gaat het veel vaker om seksuele intimidatie. Bijna de helft van de Nederlandse vrouwen (45%) geeft aan sinds haar vijftiende slachtoffer te zijn geweest van lichamelijk of seksueel geweld. Met alle gevolgen van dien (mensenrechten.nl<sup>5</sup>).

### Wat heeft vrouwenhaat nu te maken met onderwijs?

Vrouwenhaat is een groot en veelkoppig monster dat op alle niveaus en langdurig bestreden kan en moet worden. Zo kunnen en moeten overheden veel meer werk maken van geweld tegen vrouwen. Denk alleen al bij het doen van aangifte van seksueel geweld bij de politie. Nog veel te vaak wordt het vrouwen afgeraden om aangifte te doen. Hier valt nog veel te verbeteren. Verder kan de overheid campagnes blijven voeren voor meer gelijkheid. Rond de jaren negentig van de vorige eeuw had de overheid een postbus 51 spotje met de slagzin: Een slimme meid is op haar toekomst voorbereid. Ik weet niet in welke mate deze campagne heeft bijgedragen aan het feit dan

<sup>3</sup> [Link naar boek van Lale Gül met de titel: Ik ga leven.](#)

<sup>4</sup> <https://digitaal.scp.nl/emancipatiemonitor2020/neemt-geweld-tegen-vrouwen-af/>

<sup>5</sup> <https://mensenrechten.nl/nl/geweld-tegen-vrouwen>

vrouwen inmiddels beter opgeleid zijn dan de mannen. En tot de komst van de kinderen verdienen ze ook beter dan de mannen (maar daarna gaat het helaas toch nog mis).

Uiteraard hebben ouders een heel belangrijk taak. Bij het opvoeden van de kinderen kunnen ze doelbewuste keuzes maken hoe ze hun dochters en zonen willen opvoeden. Welke waarden, normen en overtuigingen willen ouders hun kinderen meegeven? En op welke manier willen ze die overdragen?

Tot slot wil ik een oproep doen richting de formateur(s) en/of de politiek, om het bijzondere onderwijs in Nederland af te schaffen en volledig te vervangen door openbaar onderwijs. Dus geen Katholieke, Protestantse, Joodse en of Islamitische scholen meer, omdat ze de vrouw nog steeds niet als gelijken behandelen. De religieuze opvoeding kunnen de ouders thuis en in hun eigen omgeving verzorgen. Op school komt weer het leren centraal te staan, met aandacht voor burgerschap, democratie en respect voor alles en iedereen. Dus ook voor vrouwen!

mvg Jan