



IN DE SCHOENEN VAN

PETRA VAN HOUTUM

Zij woont in Kaatsheuvel, werkt al 18 jaar als docent en 1 jaar als teamleider bij het Koning Willem 1 College en als zij een dier zou mogen zijn, dan koos ze voor een hond; de bullmastiff. Wie is deze topper uit het netwerk van Ondernemend Onderwijs 'sH? Je leest het hier, in onze rubriek 'In de schoenen van.....!'



Wie past deze schoen?

Mijn naam is Petra van Houtum en ik ben teamleider op de afdeling Sociaal Maatschappelijke Studies op het Koning Willem 1 College (KWIC). Ik ben 51 jaar en woon samen met mijn man en twee zonen al jaren in Kaatsheuvel. Ik ben een bezige bij: ik sport graag (hardlopen), houd van lekker eten en drinken (vandaar het hardlopen...), ga graag met vriendinnen op pad, maar kan ook heerlijk relaxen op het water en even niks doen. Daarnaast ga ik graag op vakantie. Niet te ver: verre (vlieg)reizen zijn niet aan mij besteed, maar ik ga elk jaar minstens 1 keer naar Italië, naar het Gardameer.

Heerlijk om daar op en aan het water te kunnen zijn en uiteraard heerlijk eten! Hopelijk zit het er dit jaar weer in om erheen te gaan.

Wat zei je vroeger dat je later wilde worden?

Dat is een mooie vraag... vroeger wilde ik namelijk stewardess worden, maar ik durf niet eens te vliegen, ik heb enorme vliegangst. Ik snap niet dat ik dat ooit wilde worden. "Juffrouw" wilde ik als kind ook nog wel eens worden, en dat vind ik wel grappig omdat ik natuurlijk het welzijnswerk ben ingegaan, maar met een omweg toch het onderwijs ben ingerold.



Hoe verliep jouw loopbaan?

Vanuit de lagere school ben ik naar de mavo gegaan in Waalwijk, waar ik destijds ook woonde. Na de mavo wist ik nog niet wat ik wilde, dus heb ik gekozen voor de havo. Dit deed ik in 's-Hertogenbosch omdat ze daar havo hadden in combinatie met twee mbo vakken. Ik heb destijds gekozen voor omgangskunde en gezondheidskunde. Vanuit daar heb ik ontdekt dat omgangskunde toch wel heel erg leuk is, het werken met mensen en daar iets voor kunnen betekenen.

In 1991 ben ik afgestudeerd aan de sociale academie in 's-Hertogenbosch. Van huis uit ben ik sociaal cultureel werker. Ik ben 11 jaar sociaal cultureel werker geweest bij stichting Divers (wat nu Farent is) in verschillende Bossche wijken. Het werk wat ik daar deed was heel breed: van kinderen jongerenwerk tot volwassenenwerk. In die tijd begeleidde ik studenten (stagiaires) van het KWIC en vanuit daar is mij in 2002 gevraagd of ik tijdelijk enkele lessen wilde verzorgen binnen het college als vervanging bij de opleiding sociaal cultureel werk.

Ik had destijds alleen samengewerkt met het onderwijs, en nog nooit een les verzorgd. Ik was erg benieuwd naar wat er zou gaan komen, maar ben de uitdaging aangegaan. Vanuit mijn studie en werk kende ik de doelgroep natuurlijk al en ik vond het bijzonder leuk om mijn praktijkervaring te kunnen gebruiken binnen de lessen en eens aan de "andere kant" te staan. Na drie maanden is me gevraagd of ik helemaal wilde overstappen naar het onderwijs. Dat heb ik gedaan en ik heb er geen seconde spijt van gehad. Vervolgens ben ik 18 jaar docent geweest op de afdeling sociaal maatschappelijke studies, met name bij de opleiding sociaal cultureel werk hier op het KWIC.

Tot twee jaar geleden kenden we de uitstroomprofielen sociaal cultureel werk en sociaal maatschappelijk dienstverlener. Nu zijn beide profielen samengevoegd tot 1 kwalificatiedossier: Sociaal Werk.

Vorig jaar heb ik op onze afdeling gesolliciteerd en ben aangenomen op de functie van teamleider, waardoor ik geen les meer geef maar wel werkzaam blijf op deze afdeling. Het is voor mij een mooie, nieuwe uitdaging, maar wel op dezelfde afdeling, met dezelfde doelgroep en contacten met hetzelfde werkveld. Het sociaal werk zit in mij. Vier jaar geleden heb ik voor de opleiding Sociaal Werk de leerroute Leren op Locatie (LoL) mee ontwikkeld, opgezet en uitgevoerd en ben ik daar tot dit jaar projectcoördinator van geweest. Dat stokje geef ik nu over aan Nina Jouanel, omdat het lastig te combineren is met mijn werkzaamheden als teamleider. Gelukkig blijf ik als teamleider wel verbonden aan deze leerroute. Leren op locatie is nu heel erg aan het groeien. We zijn 4 jaar geleden gestart met 1 groep in Waalwijk in de Tavenu, en 1 groep in de Poort in 's-Hertogenbosch. Dit jaar hebben we inmiddels twee groepen gehad in Waalwijk, 1 bij de Poort en vanaf volgend schooljaar starten we met nog een extra groep bij Van Neynsel (Grevelingen/Zuiderschans).

We zien dat Leren op Locatie werkt en dat is echt super. Naast onze LoL groepen werken we ook samen met de Bossche Vakschool, Avans, Ondernemend Onderwijs 'sH en de gemeente Den Bosch in het project Play Equal.

Zou je jezelf omschrijven als een ondernemend type?

Ja, ik ben wel iemand die ergens voor kan gaan. Gooi me in het diepe en ik kom wel weer ergens boven drijven. Als ik ergens voor ga, vind ik het wel prettig als ik dat op mijn eigen manier kan doen, dus in die zin ben ik ook wel eigenwijs. Ik ben wel erg honkvast; Als ik het ergens naar mijn zin heb, ga ik daar bijvoorbeeld niet zomaar weg. Maar andere uitdagingen vind ik ook altijd leuk en interessant.

Privé, in de jaren dat de kinderen nog op de basisschool zaten, was ik lid en voorzitter van de MR van deze school. In mijn werk naast docent ben ik ook teamcoördinator geweest van het team SCW/SW. Het beleidsmatige spreekt me aan en nu als teamleider natuurlijk helemaal. Ik vind het ook leuk om vraagstukken te onderzoeken of uit te zoeken, om lijntjes uit te zetten. In die zin ben ik dus wel ondernemend.

In mijn privéleven ben ik niet zo'n avontuurlijk type. Ik houd, zoals ik al zei, helemaal niet van vliegen en ik hoef ook echt geen verre reizen te maken. Op dat gebied ben ik niet zo ondernemend, maar ik ben wel een bezige bij. Ik zit niet graag stil en heb altijd wel iets te doen. Dat kan op sportief vlak zijn, maar ook met de kinderen, onze honden of met vrienden en vriendinnen. Ik moet wel mijn energie kwijt kunnen en ik ben wel degene die de touwtjes in de handen neemt en dingen organiseert. Dus op dat gebied ben ik wel ondernemend.

Als je een dier zou zijn, welk dier zou je dan willen zijn?

Zelf heb ik honden en katten thuis, maar ik zou toch kiezen voor een hond. Honden zijn heerlijk trouw en die eigenschap geef ik mezelf ook wel, zowel privé als in mijn werk en vriendschappen. En als ik een type hond mag kiezen, kies ik voor de 'bullmastiff'. Ik heb zelf een labrador en een bullmastiff. Die laatste is echt een "portret". Een geweldig ras, bullmastiff. Dat is zo'n stoere, lieve en zachte hond.

Wat zou je later willen worden?

Later als ik groot ben... een hele lieve oma? Lastige vraag, ik ben tevreden met mijn loopbaan nu. Ik ben blij dat ik gesolliciteerd heb op de functie als teamleider en dat ik het ook echt geworden ben.

Als ik de vraag richt op mijn privéleven, hoop ik dat ik een moeder ben waarvan mijn kinderen later zeggen dat ze altijd bij mij terecht konden en dat ze me een leuke moeder vonden. Daarnaast hoop ik dat ik een leuke schoonmoeder ben :-). Mijn twee zonen zijn nu 23 en 20, dus ik heb echt een mannengezin. Het lijkt me dus super leuk om met mijn toekomstige schoondochters meer die meiden dingen te kunnen doen.
